

"לך והיית לנו לקצין..."

מכתב ליוסי מקוננט לסיום קורס קצינים

לך והיית לנו לקצין כך מבקשים בני גלעד מיפתח. עמון נלחמים בישראל, ההרגשה היא של בילבול של חוסר ידיעה מה לעשות ובני גלעד מצליחים במילה אחת לבטא את שכל כך חסר להם. **קצין**. מנהיג אליו יוכלו כולם להרים עיניים להרגיש ביטחון, יש עם שילחם, יש אספקה, יש מערכת צבאית שלמה, אבל חסר דבר אחד, קצין שיגרום לכולם ללכת אחריו להרגיש בטוחים בקרב. לדעת שיש על מי לסמוך. אחרי שיפתח מסכים ומתחיל להוביל את ישראל במלחמה זוכה יפתח לאותו פסוק מיוחד "ותהי על יפתח רוח ה'..." רוח ה' לא מגיע סתם ככה היא מגיע רק למי שלוקח על עצמו באמת את השליחות הכללית על עם ישראל.

להיות קצין זה להיות שליח ציבור, זה לדעת שכל הזמן מסתכלים עליך, לוקחים ממך דוגמא. יוסי אהובנו היום כשתעמוד על רחבת המסדרים ותקבל את דרגות הקצונה בצבא הגנה לישראל, זהו יום מיוחד לך יום בו ויתרת על הפרטיות בחייך והתמסרת להיות שליח ציבור להוות דוגמא אישית לחייליך ולחילי צה"ל בכלל.

יום בו האחריות שאתה נושא על כתפך מעתה, כבדה הרבה יותר מאשר ארונות הקצונה שעל הכותפות, אחריות לחיילים באימונים, בלחימה אך מעל הכל ביום יום, בבעיות הקטנות והגדולות שכל אחד מביא עימו ויחד כולם נושאים אליך עיניים שתדע איך לפתור אותם. תהליך ארוך ומשמעותי עברת בבניין האישיות שלך מהיום בו נכנסת בשערי המכינה, שנה וחצי של מכינה של בירור האמת ובנית מסלול מיוחד משלך בדרכי החיים. ולאחר מכן התגייסות לחטיבת הנח"ל קורס מפקדים ועכשיו אתה מתחיל דרך חדשה - קצין. זכות גדולה היא להיות קצין בצבא הגנה לישראל. זכות גדולה יותר היא להיות ילד בן עשר שעולה לארץ מאתיופיה משתלב בארץ וזוכה לתרום ולהוביל אחריו חיילים ישראלים גאים.

זכות גדולה לא פחות היא להיות הקצין הראשון מהמכינה- לסלול דרך בה ילכו עוד רבים וטובים אחרך בעזרת ה'.

בטוח אני כי בכל מקום שתלך תדע לקחת את האחריות שלך את הרצינות שלך ומעל לכל את הענווה והחיוך המיוחד שלך ואיתם להשפיע ולקדם את כל מי שסביבך באהבה ובהערכה הרב שמואל